

# Corona nieuws

nieuwsbericht van de Gereformeerde Gemeente Apeldoorn rondom Corona  
18 februari 2022

---

## Inleiding

De Psalmddichter van Psalm 126 zingt het uit: “De HEERE heeft grote dingen bij ons gedaan; dies zijn wij verblijd”. Dat mogen wij ook wel doen als we zien dat versoepeling van de coronamaatregelen mogelijk is geworden. Het is de Heere Die dit gaf. Hem komt, bij alle zorgen die er ook nog steeds zijn, dankbaarheid toe voor Zijn goedheid.

In deze nieuwsbrief laten wij u weten hoe wij met de versoepelingen om willen gaan.

## Stand van zaken

Ook de afgelopen weken zijn nog steeds veel gemeenteleden besmet geraakt. Op dit moment is er voor zover wij weten in 13 gezinnen sprake van besmettingen. Ook onze predikant is helaas positief getest. De meeste mensen ervaren gelukkig geen al te zware klachten. Aan de andere kant is een van onze leden



met corona opgenomen in het ziekenhuis. Hieruit blijkt dat de gevolgen over het algemeen wellicht minder zijn geworden, maar dat de ziekte ook nu een ernstiger verloop kan hebben. Voor ieder die het betreft: van harte beterschap en de hulp van de Heere toegewenst.

## Beleid kerkdiensten

Met ingang van 25 februari worden veel maatregelen rondom corona afgeschaft. Als kerkenraad zijn we dankbaar en blij dat we in enkele stappen terug kunnen naar de gewone kerkdiensten.

Dat betekent echter niet dat wij in een keer alles kunnen doen zoals wij dat voor de pandemie gewend waren. We verwachten dat een ieder zijn verantwoordelijkheid neemt en bij klachten, of coronagevallen in het gezin thuis blijft. Bij het binnengaan en verlaten van de kerk dragen we nog mondkapjes. Ontsmet bij kerkbezoek uw handen en volg de aanwijzingen van onze (hulp)kosters op. De looproutes blijven, dus de kerk ingaan door de hoofdingang en de middenpaden. De kerk verlaten via de buitenmuren en de zijdeuren. Probeer toiletbezoek zoveel mogelijk te voorkomen. Er wordt goed geventileerd.

Op zondag 27 februari en 6 maart hopen we per dienst met de helft van de gemeente naar de kerk te gaan. Er wordt dan een bank overgeslagen. We schuiven in de banken aan, zodanig dat van de verschillende gezinnen de kinderen naast elkaar zitten. Tussen volwassenen laten we een vrije plaats.

De grote zaal wordt ingericht voor diegenen die nog niet in de kerkzaal plaats durven te nemen.

We blijven de diensten in ieder geval de komende tijd nog per videoverbinding uitzenden voor

mensen die thuis moeten blijven vanwege gezondheidsklachten.

We zingen vanaf heden alleen nog ingetogen als de tekst van de psalm erom vraagt.

#### **Verdeling wijken kerkbezoek:**

20 februari 2022

10.00 uur: Wijk 3, 4 en 10 R t/m T

16.00 uur: Wijk 2, 5, 6 en 10 E t/m P

27 februari 2022

10.00 uur: Wijk 1, 9, 2, 5, 6 en 10 A t/m P

16.00 uur: Wijk 3, 4, 7, 8 en 10 Q t/m Z

06 maart 2022

10.00 uur: Wijk 3, 4, 7, 8 en 10 Q t/m Z

16.00 uur: Wijk 1, 9, 2, 5, 6 en 10 A t/m P

Op woensdag 9 maart, biddag, hopen we weer met de gehele gemeente op te komen. Deze biddag mag wel tegelijkertijd dankdag zijn.

Het Heilig Avondmaal hopen we op 27 maart 2022 op gebruikelijke wijze te kunnen laten plaatsvinden.

De kindercrèche willen we op termijn weer opstarten. Dit vereist enige organisatie.



#### Kerkdiensten 20 februari 2022

In verband met de ziekte van onze dominee is het 's morgens leesdienst. 's Middags hoopt om 16.00 uur Ds. Schreuder voor ons voor te gaan.

#### Overige activiteiten

Voor de verenigingen en de koren vervalt per 25 februari 2022 de 1,5 meternorm.

De mondkapjes hoeven rondom catechese en verenigingswerk vanaf 25 februari 2022 niet meer op.

**Kunt u/jij tijdelijk wel wat extra hulp gebruiken in verband met Corona of om een andere reden? Bel of app met 06-839 011 46. We horen het graag!**

#### Vragen?

Voor vragen, opmerkingen of coronameldingen kunt u contact opnemen met ouderling Weststrate (06-15901709).

#### Tenslotte

Onze opdracht is om na te denken over toekomstige ontwikkelingen en hierover besluiten te nemen. In de toekomst kijken kunnen we echter niet. Dat werd juist rondom het corona-virus elke keer weer duidelijk. Daarom is voorzichtigheid nodig. We moeten en mogen onze verwachting daarbij niet stellen op menselijke plannen en modellen. Uiteindelijk is er Één die ons vertrouwen echt waard is: de Heere. In Psalm 84:13 staat het zo treffend: "HEERE der heirscharen! welgelukzalig is de mens, die op U vertrouwt". Van harte dit vertrouwen toebeden!

Een hartelijke groet van uw kerkenraad.

#### **Wie gaan er naar de kerk?**

**Op de website van onze gemeente staat altijd het meest actuele bezoeksrooster voor de kerkdiensten. Hierbij treft u de "link" naar dat schema:**

[Rooster kerkdiensten](#)